

AUDIËNTIES

ALLABAHAD

Oktober 1962

Dr. Roles

Vertaler S. M. Jaiswal

Dinsdag 2 oktober

Privé Gesprek met Z.H.

Bij het eerste gesprek legde hij uit dat hij enige tijd nodig had en door mijn vragen de situatie, mijn staat en mijn behoeften kon observeren. Dus hij had graag dat ik begon met het stellen van algemene vragen.

Enkele vragen over de meditatie van beginners uit Londen die we hadden vertaald werden toen voorgelezen. Zijne Heiligheid besprak er enkele maar zei dat hij weloverwogen antwoorden zou geven als we ze bij hem achterlieten.

Hij had besloten dat het beter voor me zou zijn om te blijven waar ik was, in het Hotel, daar het ongeriefelijk voor me zou zijn in de Ashram. Hij beloofde dat er een auto gestuurd zou worden om ons op te halen en dat hij ons een dagelijkse audiëntie zou geven om 4 uur 's middags.

Ik vroeg hem om instructies over wat ik zou eten, hoeveel uur ik zou slapen en wat zijn instructies waren voor de Meditatie. Op de laatste vraag antwoordde hij:

“Mediteer zoveel als u wilt, maar span u niet teveel in. Maar steeds wanneer u mediteert moet u de rug recht houden; u kunt mediteren zittend op een stoel, plat liggend op uw bed of staand, maar het zou altijd met een rechte rug moeten zijn.”

Donderdag 4 oktober

Antwoord op de Vragen van de Beginners

Vraag 1. Wat is de Traditie achter de Meditatie: waar kwam het vandaan?

Z.H. De Schepper is de grondslag van de Traditie van Meditatie. Hij mediteerde en schiep het Universum dat zich in de Schepping manifesteert. Hij ontvouwt, onderhoudt en ontbindt de Schepping; alleen Hij is er het begin en het einde van. Dit alles doet hij door meditatie en bestaat ook zonder dat; Hij inspireert ook de menselijke wezens om te mediteren teneinde op te stijgen naar hoger bewustzijn; om in staat te zijn om te genieten van activiteiten van de wereld, en tegelijkertijd binnenin henzelf te bestaan (d.w.z. om zich van alles terug te trekken).

Vraag 2. Waarom is Meditatie niet eerder beschikbaar geweest?

Z.H. Het systeem van Meditatie heeft in het verleden bestaan, bestaat nu en zal bestaan; maar de manieren om er toegang tot te krijgen verschillen van tijd tot tijd al naar gelang de statuur, de manieren en de middelen van menselijke wezens. Gewone mensen trekken er alleen profijt van wanneer hen ervan verteld wordt en het gegeven wordt.

Vraag 3. Wat is de betekenis van de ceremonie?

Z.H. De Ceremonie staat symbool voor eerbied. De man die initieert geeft zijn eigen krachten weg. Dat is de reden dat hij respect verdient en het is de plicht van de discipel (? initiant) om hem te respecteren en met het allerbeste te dienen.

Vraag 4. Is er een speciale betekenis achter het bepaalde woord dat aan een individu gegeven wordt?

Z.H. Speciale mantra woorden hebben grote potentiële krachten in zich die andere woorden niet hebben. Een mens kan enkel door zulke woorden zichzelf realiseren en voor anderen van nut zijn, niet met andere woorden.

Vraag 5. Is het woord verschillend voor verschillende mensen?

Z.H. Er zijn verschillende Mantra's voor verschillende typen mensen en ook kan een bepaalde Mantra nuttig zijn maar een individu zou nooit verschillende Mantra's tegelijkertijd moeten hebben. Men zou moeten beginnen met een gegeven Mantra en daar tot op het laatst toe bij blijven en deze nooit moeten veranderen. Dit is het belang van het Mantra systeem. Alleen op deze manier zal men er baat bij vinden.

Vraag 6. Waar zal de meditatie toe leiden?

Z.H. Meditatie leidt ernaar mensen van hun pijnen te verlossen en volle gelukzaligheid te realiseren. Dat is wat het toppunt van menselijke inspanning is en daarin zit het geheim van menselijke vooruitgang verborgen.

Vraag 7. Zullen er in de toekomst andere vormen van meditatie gegeven worden?

Z.H. Er zal in geen enkel volgend stadium een ander meditatie systeem worden gegeven, maar bij de voortschrijdende stadia zal er instructie worden gegeven om de mens in staat te stellen om van grof naar fijn te gaan en dan om Zelf-Realisatie te voltooien. Wat er als volgende komt gaat niemand aan; men kan dat voor zichzelf ervaren.

Vraag 8. Wat is de basis van de werking van de Mantra – is het verbonden met trillingen in het lichaam?

Z.H. Mantra kan op verschillende manieren werken. Niet iedereen kan dezelfde ervaring hebben. Trilling is slechts de eerste basis.

Woord-voor-woord Vertaling van de antwoorden van Z.H. op Vraag 1.

Z.H. Meditatie is bedoeld voor het Realiseren van het voornaamste doel van het menselijk leven. De grove materiële wereld van onze zintuiglijke organen en het plezier dat deze verschaft vervult dit doel niet, dus we hebben daarnaast iets anders nodig. De reden voor ongenoegen is dat de wereld van plezier klein en tijdelijk is vergeleken met het Goddelijke Zelf of Natuur (Atman). De wet is dat het kleine het grote niet kan bevredigen; het grote heeft voldoening nodig die vergelijkbaar is met zijn eigen grootte en duurzaamheid. Atman is eeuwig en volledig, maar de zichtbare tastbare wereld is dat niet. Maar wanneer mensen hun lichaam in hun onwetendheid “Ik” noemen (het lichaam ten onrechte aanzien voor het Werkelijke “Ik” of Atman) vinden ze het moeilijk om volledige vervulling, vrede en duurzame geluk te vinden. En dan richten ze hun geest op dingen die naar zo een resultaat kunnen leiden. Er zijn vele manieren om dat te bereiken, maar dit systeem van meditatie is eenvoudig en gemakkelijk, en kan beoefend worden terwijl men in de wereld van het gewone leven blijft. Daarom heeft de gewone mens deze meditatie nodig.

Waar kwam de meditatie vandaan? De Schepper begint de daad van schepping met meditatie. De meditatie is van het begin van de schepping en zal pas eindigen met de schepping. Hoewel geschiedenis heel lang is, moet men op zijn minst weten dat alleen meditatie het middel tot scheppen was. De Schepper mediteert om te scheppen, en mediteert ook om veranderingen tot stand te brengen. Dit is het middel van creatieve activiteit. Als mensen mediteren zetten ze de scheppende kracht aan of ze stemmen erop af, en ze vinden genoeg kracht om hun dagelijkse activiteiten te doen, en maken zich bovendien klaar voor vereniging met de Hogere Geest (Atman).”

Aantekening. Z.H. knikte instemmend toen ik zei dat een deel van zijn antwoord me herinnerde aan de eerste woorden van het Evangelie van Johannes: “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God... Alle dingen werden door Hem gemaakt.”

Extra Antwoorden op de Beginners Vragen

Op Vraag 1. Z.H. voegde eraan toe: Meditatie is als licht-trillingen die overal altijd zijn. De weinige mensen met Kosmisch Bewustzijn vangen het op door inspiratie en geven het door aan anderen voor hun gebruik bij het vestigen van een verbinding met de Creatieve kracht.

Op Vraag 3. Voor elke daad die uitgevoerd gaat worden, is het essentieel om een geest van de daad te scheppen. Men moet in de geest van het werk komen om het juist af te maken. Zelfs in het dagelijks leven wanneer we een belangrijke persoon ontmoeten, zorgen we altijd voor een sfeer die past bij de aard van onze zaken. Deze atmosfeer leidt tot een soepele manier om het doel te bereiken. De ceremonie is ontworpen om een atmosfeer te scheppen die het voor de nieuwe ingewijde mogelijk zou moeten maken om zich met lichaam en geest klaar te maken voor dit belangrijke moment in zijn leven. Ceremonie is niet de manier, maar het schept momentum voor de handeling om op gang te komen. Er zouden verschillende vormen van ceremonie kunnen zijn, maar die welke jullie en wij gebruiken is de traditionele ceremonie.

Op Vraag 4. Ja. De woorden hebben een volledige significantie in betekenis, klank en onderliggende natuur. Woorden worden uitgezocht om de natuur van de initianten te complementeren. Woorden hebben verschillende Gunas en mensen hebben eveneens verschillende in het oog vallende Gunas. De kwaliteit, de Guna van de initiant wordt eerst geobserveerd en dan wordt een passend woord gegeven om de Gunas in evenwicht te brengen. Natuurlijk wordt dit in India geobserveerd maar misschien kan men dit in het Westen in dit stadium niet uitwerken. Hetzelfde woord is op dit moment raadzaam. Dat woord is het meest gepast in deze omstandigheden. Misschien zullen jullie in de toekomst een systeem ontwikkelen om te kijken naar de natuur en de Guna van de initiant en dan tot het woord besluiten. Hoewel de klanken op zichzelf kwaliteiten van zichzelf hebben, beschouwen we dat punt niet om reden dat we spoedig overstappen naar innerlijke meditatie zonder klank. Zelfs de betekenis doet er in een later stadium niet veel toe dus het is de substantie van het woord dat belangrijk is en alleen wanneer de geest ondergedompeld is in deze substantie dan hebben we er het beste van.

Vraag 5. Wordt in vraag 4 behandeld.

Over Vraag 6. Later zal er meer volgen.

Over Vraag 8. R. stelde een vraag als volgt: Beginners zeggen vaak: "Is het alleen dit eenvoudige iets wat er te doen is? Zijn er geen andere latere disciplines, groot en belangrijk, die tot Nirvana zullen leiden?"

Z.H. De rigoureuze disciplines uit het Verleden, die mensen vaak verwachten, zijn afgeschaft. Dit meditatie systeem is nu gemaakt om de mensen te verlossen van moeilijke arbeid. Dit wordt eenvoudig gemaakt omdat gewone mensen in dit tijdvak geen strenge discipline kunnen ondergaan vanwege hun eigen natuur. Dus deze eenvoudige meditatietechniek is gecreëerd om te passen bij het kaliber van gewone mensen uit dit tijdvak. Het is niet nodig om mensen bang te maken dat zij later hard moeten werken. *De moeilijkheid ligt helemaal bij het begin.* Zodra men juist gestart is, zou verdere voortgang gemakkelijk moeten vinden.

Latere moeilijkheden liggen meer in de frequentie en de duur van meditatie dan in enige verandering van techniek.

Het hangt allemaal af van de initiator. Als hij efficiënt is kan hij de initiant leiden naar verbetering. Maar voor wat de eenvoud van de methode betreft, is het het resultaat van een bewust experiment dat tot dit stadium is gekomen. Bijvoorbeeld, toen iemand de drukunst uitvond, was het in het begin heel bewerkelijk maar nu is het tot zo'n staat ontwikkeld dat we het als vanzelfsprekend aannemen, we bevragen het nooit. Misschien zal dit eenvoudige meditatie systeem in een later stadium vanzelfsprekend gevonden worden.

Haar eenvoud is natuurlijk het resultaat van voorafgaand hard werk. Net als wanneer een foto wordt genomen en die verwerkt wordt tot een plaat, kan deze zonder enige moeilijkheid bij duizenden geprint worden. De moeilijkheid die

in het eerste stadium ervaren wordt – die van het maken van de plaat – komt men in het reproduceer-proces niet opnieuw tegen. Net zo hebben een paar Gerealiseerde mensen die het onderwerp met hun vooruitziende blik “drie keer samen” doorgrondden, deze methode geobserveerd en ermee geëxperimenteerd, en toen bleek dat het goed voor deze generatie bleek te zijn hebben ze de methode doorgegeven. Een paar mensen hebben dit naar het podium gebracht vanwaar het aan de massa gegeven kon worden.

De resultaten die door deze methode bereikt worden kunnen ook door andere methodes bereikt worden zoals Yoga en Gebed etc., maar deze passen niet bij het leven van de gewone mens en langs deze lijnen kunnen ze niet ver komen. Deze methoden zijn niet voor hen bestemd. Sommige mensen echter proberen deze rigoureuze disciplines en bereiken de hogere stadia, maar gewone mensen zonder stevige ruggengraat kunnen alleen iets als deze eenvoudige techniek doen en toch kunnen ze hierdoor alles verkrijgen dat anderen door harde discipline zouden verkrijgen.

Zaterdag 6 oktober

In Verband met de Autorisatie om te Initiëren

Nadat het uitgebreide verslag van de School van Meditatie door ons was gegeven, werden de volgende vragen gesteld:

Zijne Heiligheid zegt dat het mogelijk is dat de autoriteit om te initiëren aan verantwoordelijke mensen gegeven kan worden, maar zo iemand zal voorbereid moeten worden door zekere disciplines te ondergaan en hij zal veel meer moeten mediteren om op het vereiste niveau te komen. Dit werk kan alleen gedaan worden door speciale mensen anders zal het een onvruchtbare actie worden.

Vraag: Is Z.H. het ermee eens dat een Initiator niet moet proberen om in een gegeven week de meditatie aan te veel mensen te geven? Dertig of veertig lijkt ongeveer de limiet te zijn, anders wordt hij vermoed en inefficiënt?

Z.H. Dit is belangrijk; hij zou er niet meer dan dertig moeten doen zodat hij aan ieder volle aandacht kan geven en ook tijd heeft om zijn eigen extra meditatie te doen.

Vraag: Vanwege de grote aantallen mensen die in Londen en andere steden de meditatie wensen en de noodzaak die Maharishi benadrukte om het hen te geven zodra zij komen om erom te vragen, is meer dan een persoon onmiddellijk nodig om te initiëren. Zou Zijne Heiligheid er in toestemmen om een of meer personen naast mijzelf te machtigen? Er zijn ten minste twee mensen die de vereiste standaard hebben – ten minste een in Londen, een in Nieuw Zeeland en een in Mexico. Kunnen zij gemachtigd worden?

Z.H. Ja, als zij in de categorie van Gerealiseerde Mensen vallen die in staat zijn een leraar of een Meester te zijn; alleen dan kunnen zij gemachtigd worden. Maar wat hem betreft zou hij mensen verwelkomen die door u worden voorgesteld. Hij zou het aan u overlaten om te beslissen of ze genoeg bereikt hebben om dit belangrijke werk aan hen toe te vertrouwen.

Zondag 7 oktober

Zondagmiddag gesprek

Gesprekken tussen mensen van twee geheel verschillende niveaus vereisen altijd een inspanning van de vragensteller om de juiste klank te treffen, om uit te drukken wat hij oprecht heel graag wil weten, en op een schaal waarop hij waarschijnlijk een antwoord kan ontvangen. Wanneer dit geheel via een tolk gedaan moet worden zonder een enkele gemeenschappelijke taal tussen de twee deelnemers zou men verwachten dat de moeilijkheden nog veel groter worden. Gewoonlijk zou men van te voren niet weten of er een aantal andere mensen uit de gemeenschap ook aanwezig zijn, in welk geval een taperecorder heel nuttig zou zijn, of dat het een vrij persoonlijk gesprek zal zijn over meer intieme of geheime zaken wanneer het instrument in de weg lijkt te zitten. Veel zou ervan afhangen of de vragensteller de discipline

de dag en de nacht ervoor met succes had uitgevoerd en aldus relatief vrij was van kleine persoonlijke standpunten en wat gevoeliger voor degene die hij toesprak.

Een zo'n gesprek had gisteren plaats en het zou heel interessant zijn voor ons allen dat deze reconstructie wordt gestuurd. De Shankaracharya had zijn zetel op de troon ingenomen onder het klinken van het chanten en daar er slechts drie of vier personen aanwezig waren, las de tolk deze voorbereide tekst in het Hindi voor:

Voorwoord

De Doctor ontving een diepgaande les uit de manier waarop uwe Heiligheid gisteren sprak over ingewikkelde zaken met zulk een zuiverheid en liefde voor allen en toch met ongehechtheid.

In contrast daarmee zag hij twee kanten van zijn eigen natuur – een die volslagen zelfzuchtig is en vol achterdocht, en een andere die in staat is tot liefde en toewijding. Hij zag met weerzin toe op zijn kleine ego maar probeerde toen om er niet aan gehecht te blijven.

Z.H.'s uitdrukking, die in het begin altijd ver en ondoordringbaar is, was veranderd in een met zo'n warmte en plezier dat het nu al duidelijk was dat dit een welkom begin was.

Voordat hij naar bed ging dacht hij aan de woorden van Uwe Heiligheid: 'De Schepper is de basis van de Traditie van Meditatie', zo gelijkend op het begin van het Christelijke Evangelie van de H. Johannes: 'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God'. (Z.H. knikte bevestigend) Het eerste deel van de nacht was stormachtig maar om ongeveer drie uur vanmorgen kwam er groot geluk en dankbaarheid die de meditatie heel anders maakte, en plotseling was er deze vraag: 'Is de Mantra als een pijl? Een pijl die gedoopt is in gif doodt, maar een pijl die in balsem is gedoopt, kan genezen. Dus de Mantra gedoopt in zelfzuchtigheid en wantrouwen brengt welverdiende straf, maar gedoopt in onzelfzuchtige liefde brengt het een genezende vrede.

Z.H. (lachend) Maar de liefde heeft twee reflecties waarvan er een achterdochtig is, dus het is natuurlijk om wat achterdocht in de liefde te hebben, hoewel dat inderdaad bewijst dat de liefde niet compleet is. In dit geval was uw wantrouwen niet verkeerd; deze was gericht op het schonen van voorbijge foute en het voorkomen van verdere verwarring. Maar als wantrouwen wordt meegenomen naar spraak, argumenteren en oorlog begint, dan is het verkeerd.

R. Het is hetzelfde met angst; ik ben niet erg bang van mijzelf maar ik sta doodsangsten uit als iets het Werk zou schaden.

Z.H. Dat is ook juist. Een leeuw is wanneer hij in het oerwoud gaat jagen vol wantrouwen; hij kijkt voor zich, achter zich en naar beide kanten; zijn veiligheid hangt af van zijn wantrouwen over de aanwezigheid van een vijand.

R. Maar de leeuw is niet bang! En hoe is het mogelijk om op zijn hoede te zijn, maar net als uwe Heiligheid, sereen en onverstoord te zijn?

Z.H. Dat houdt alleen verband met de verschillende stadia op de weg naar bewustzijn.

R. Moet de jakhals een leeuw worden?

Z.H. De jakhals blijft een jakhals. Je bent een leeuw die tussen de jakhalzen woont, daarom denk je over jezelf als een jakhals. Als je over jezelf zou denken als een leeuw, zou herkennen dat je van nature een leeuw bent, dan zul je je mogelijkheden eerder realiseren.

Toen we naderhand met de tolk spraken herinnerden we ons dat Z.H. het woord jakhals gebruikt in de zin van de 'gewone mens' of zoals we misschien kunnen zeggen, 'mensen zonder magnetisch centrum', en leeuw refereert aan mensen die 'op de Weg' zijn. Hij beschouwt de mensen in onze organisatie als 'op de Weg' – geen jakhalzen. Hij gebruikt het woord uil voor een mens die vlucht voor het licht, met wie het nutteloos is om te praten. Maar deze woorden zijn geen woorden om te beledigen, ze worden gezegd met een mild begrip. Dus alles wat jullie moeten onthouden is dat jullie van nature leeuwen zijn maar in verschillende stadia, en daarnaar te leven!

R. Terugkerend naar de metafoor met de pijl, is de Sattva Guna niet de balsem? Zou uwe Heiligheid kunnen spreken over hoe de concentratie Sattva in het lichaam te vergroten? Is het gezelschap en voorbeeld van een Heilige belangrijk of essentieel?

Z.H. Er zijn twee manieren om de Sattva Guna te verhogen. De ene is zoals u zegt, het gezelschap van een Heilige; en dit is net zo belangrijk als de andere, die ligt in het juiste gedrag gedurende de dag met betrekking tot handelingen, gevoelens en gedachten. Als deze de ene dag goed zijn, kan men evenwicht van Sattva, Rajas en Tamas bereiken, en Sattva zal de overhand hebben over de anderen. Als zij of een van hen slecht zijn, dan zijn de Gunas onevenwichtig met of Rajas of Tamas die de overhand hebben. Maar de uitwerking van deze goede handelingen, gevoelens en gedachten zouden zijn dat ze meer Sattva creëren en zouden helpen om het evenwicht te herstellen. Als handelingen, gevoelens en/of gedachten slecht blijven dan zal het evenwicht verder verstoord worden en zal het leiden naar een slechte uitwerking op onszelf en andere mensen.

Het criterium van het “goede” zoals het hier wordt gebruikt is of het effect vergroting van geluk is, die samensmelt met eeuwig geluk. De handelingen, gevoelens en gedachten zijn slecht als het effect slechts tijdelijk geluk is – dat later leidt tot ongeluk.

Negatief worden zoals we zouden zeggen: en het 'geluk' of 'gelukzaligheid' waaraan in het eerste geval wordt gerefereerd betekent positieve emotie die niet negatief kan worden.

R. Onthult de nacht wat de handelingen, gevoelens en gedachten van de dag zijn geweest?

Z.H. Ja, voor gewone mensen. Mensen vallen in dit opzicht in verschillende categorieën. De Gerealiseerde Mens, die gedurende de dag goede handelingen heeft verricht en van goede gevoelens en gedachten heeft genoten, verzamelt ze allemaal op een punt in zichzelf en gaat slapen zonder zich ergens anders druk om te maken dan slaap. Wanneer de tijd daar is gaat hij gewoon slapen, en niets meer. Hij kent zijn dromen niet. Maar de gewone mens kan gedurende de dag goede handelingen, gevoelens en gedachten gehad hebben alleen vanwege zekere invloeden van buitenaf, 's nachts komt zijn eigen innerlijke natuur naar buiten en veroorzaakt slechte gedachten en slechte dromen. En in weer een andere categorie vallen de gedeeltelijk gerealiseerde mensen die gedurende de dag goed doen, en 's nachts goede gedachten en dromen hebben, en niet volledig verfrist zijn door droomloze slaap. Ieder kan hieruit zien in welke categorie hij valt.

R. Het wordt dus niet aangeraden om aan het einde van de dag verslag over jezelf uit te brengen van goede en slechte handelingen?

Z.H. Het wordt onnodig zodra je op de Weg bent. Dan word je niet verontrust door zulke dingen. Je doet wat je hebt te doen, maar je kleeft er niet aan vast.

R. Aangezien u gezegd heeft dat de eerste handeling van meditatie is om de binnenste en de buitenste delen van de geest (het redenerende deel en het voelende deel) te verbinden, wil dat zeggen dat iemand die goede dagen en slechte nachten heeft niet gelukkig of volledig mediteert?

Z.H. In de gewone mens worden handelingen, gevoel en gedachten van buitenaf geproduceerd. Meditatie veroorzaakt een situatie waar deze functies van binnenuit oprijzen en bestuurd worden. (Zie P.D.O. *Psychologische Lezingen*)

R. Is het naast meditatie niet nuttig of zelfs noodzakelijk om ook regelmatig over prachtige ideeën en grootse woorden te denken teneinde het kleine huis of het kleine ego te verlaten en in het grote huis van het Universele Zelf binnen te gaan? (Z.H. lachte toen hij zijn eigen woorden aan ons herkende vijftien maanden geleden aan de oever van de Ganges bij Ram Nagar).

Z.H. Prachtige ideeën zijn nodig om de mens voor te bereiden, en verschillende systemen doen dat. (Als voorbeeld gaf hij Vedanta en verschillende andere systemen). Uw eigen denksysteem geeft heel duidelijk goede resultaten en er is niets onverenigbaar tussen dat en meditatie. Al deze manieren van studeren en overdenken van zulke grote ideeën

helpen de mens om dingen in de geest op te slaan en te bewaren door middel van de rede. Meditatie neemt u mee langs dezelfde weg van binnenuit. Zelfs als je niet denkt aan die ideeën of Heilige woorden of systemen zou je nog steeds alles bereiken door meditatie; maar uw systeem is complementair met meditatie.

R. Het zijn uw verhalen die het meest levendig zijn en in de geest blijven hangen.

Z.H. Ja, daarom probeer ik ze te gebruiken om alle antwoorden te verhelderen.

R. Nadat ik terugkwam uit India (zie blz 2 en volgende) waren de mensen er zo opgetogen over dat veel mensen vroegen om meer. Toen stuurde u me er een over de papegaai. Maar dit jaar hebben we er nog helemaal geen een gehad!

Z.H. Ik zal proberen er nog wat te geven. Er zijn duizenden verhalen in boeken; maar herinner u dat de krachtige uitwerking van een verhaal verkregen wordt door de geschiktheid voor de vraag. Dus als uw mensen verhalen willen, moeten ze de vragen stellen!

R. (naar aanleiding van Vraag 8, blz 31): Mantra kan op verschillende manieren uitwerken, niet iedereen zal dezelfde ervaringen hebben: Is het niet waar, dat naast de inherente kracht van de Mantra's, een Mantra toegevoegde krachten krijgt door het gebruik? Is het niet als een reiziger, die in verschillende huizen verblijft, ervaringen, kennis en warmte opdoet door het maken van nieuwe vrienden; dus verkrijgt de mantra die naar verschillende plaatsen in de geest gaat, nieuwe eigenschappen? Maar omdat de geesten van de mensen, hoewel ze hetzelfde gemaakt zijn, verschillende inhoud hebben, zullen de effecten van de mantra verschillend zijn?

Z.H. De werkelijke oorzaak van de verschillende uitwerking van de meditatie in verschillende mensen is de verdeling en verhouding van de Guna's in hun eigen natuur; bij geen twee mensen zijn die gelijk. Het hangt af van het vorige leven.

Het gebruikte woord was Sanskar, de 'essentie van het individuele leven' waarin de gezamenlijke effecten van al deze gedachten, gevoelens en handelingen worden verzameld; dus Jaiswal begreep dat dit antwoord betekende dat 'Zelfkennis betekent de bepaalde verhouding van de drie Guna's in iemands eigen natuur kennen'.

Aantekening: Er zullen meer vragen gesteld worden over dit antwoord omdat het licht werpt op de netelige vraag van de relatie van de drie krachten met het huis-met-de-drie-verdiepingen.

Toen ik zag dat de mensen (inclusief de vrouwen) zich klaar maakten voor de Zondag muziek, vroeg ik Jaiswal om iets opgewekts en actueels te lezen – zijn vertaling van een stuk uit een krantenverslag dat ik had gelezen over het grote festival voor Durga waar alle mensen toen net mee bezig waren. Het werd als volgt gelezen:

J. Doctor heeft vanmorgen als volgt gelezen over de Godin Durga die nu met de nieuwe maan vereerd wordt:

“In Harivamsa in de 4^e eeuw is ze 'zowel wijsheid als plezier, zowel duisternis als licht – de ene keer is haar blik gruwelijk, de andere keer is zij een en al zachtheid... Ze is de nacht en de schemering. Ze loopt met verward haar. Ze is de dood, die zich erin verheugt bloederig vlees te verscheuren en te verslinden, en ze is ook de luister van de sterren, de schoonheid van jonge meisjes en het geluk van echtgenotes”.

Ik zei: 'Het schijnt dat zelfs een vreemdeling Durga heeft ervaren gedurende deze laatste nachten en ik heb dit citaat gestuurd naar mijn eigen lieve vrouw in Engeland.'

Hij was tevreden met het citaat en zei dat het heel goed het tweeledig aspect uitdrukt van de krachtige aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen. Wat hij net gezegd had over “goede en slechte handelingen, gevoelens en gedachten” had ook betrekking hier op, omdat als deze goed waren dan geeft Durga alleen goede dingen. Hij voegde er aan toe dat hij blij was dat ik er aan gedacht had om het aan mijn vrouw te sturen, dat het juist is dat ze moet weten over Durga en of ik haar wilde vertellen dat hij haar met mij in zijn gebeden zou meenemen.

Opgenomen antwoord

Z.H. De Godin Durga is de verpersoonlijking van de kracht tussen mannen en vrouwen, de scheppende kracht die in iedere persoon zit. De kracht is drievoudig, gemaakt uit de drie Guna's. De verschillende manifestaties van de Godin, Kali, Parvati en Durga refereren aan deze drie. Durga verpersoonlijkt de donkere kant, Parvati is het licht. Wanneer de kracht in menselijke wezens niet evenwichtig is, dan zet Kali het recht; Durga drukt de blinde krachten van de natuur uit.